

Coptic Orthodox Patriarchate
His Holiness Pope Tawadros II
Pope of Alexandria and
Patriarch of the See of St. Mark
The Papal Center



بطيركية الأقباط الأرثوذكس
قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني
بابا الأسكندرية
وبطيرك الكرازة المرقسية
المقر البابوي

222 Ramses St., Abbaseya, Cairo, Egypt

Ⲭⲟⲩⲁⲗⲣⲟⲥ

222 شارع رمسيس ، العباسية ، القاهرة ، مصر

Tel: 024822580

Fax: 0235365880

email: office@popetawadros.org

تليفون: 024822580 فاكس: 0235365880

Danish – Resurrection 2024

I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, en Gud, Amen

Må Hans nåde og barmhjertighed være over os fra nu og til evighed, Amen. Christos Anesti, Alithos Anisti. Kristus er opstanden, sandelig er han opstanden. Jeg ønsker jer tillykke, kære, med opstandelsens herlige fest (Påske). Jeg ønsker alle koptiske ortodokse kirker og klostre på verdens kontinenter tillykke, i Afrika, Asien og Europa. Nordamerika, Sydamerika, og også på kontinentet Australien, og i vores Guds by, Jerusalem. Jeg ønsker jer tillykke med denne fest som vi fejrer efter vi har fastede denne store faste, den hellige faste. Denne faste, som indeholder asketisk praksis og åndeligt liv, vi er fyldt og tilfredse med den.

Når vi kommer til opstandelsen (påske) og opstandelsens (påskes) gry, kommer mange scener foran os. En af disse scener er scenen med Marias der forsøger at tilbyde vellugtende Urter. Men de var bekymrede over dette spørgsmål: "Hvem skal vælte os Stenen fra Indgangen til Graven?" (Markus 16:3) Dette spørgsmål stilles ikke kun af Marias, men det konfronterer os i vores daglige liv. Vi står overfor mange emner og mange situationer i hver enkelts liv og nogle gange er en sten stadig tydelig i vores liv. Denne sten kunne være en synd. Det kunne være dovenskab, det kunne være overdreven optagethed af arbejde, det kunne være personens selv, det kunne være prioriteter og deres arrangement. Hvem skal vælte os Stenen? Stenen her repræsenterer et problem for personen. Hvem skal flytte den? Selvfølgelig er det klart for os, at Marias var kvinder. Da de stod foran en stor sten, der blokerede døren til graven, det var ikke let for dem at flytte det. Det forårsagede et problem.

I vores daglige liv står vi over for mange problemer, og spørgsmålet kommer: Hvem skal vælte os Stenen? Hvem løser problemet? Hvem vil fjerne denne vanskelighed? Hvem åbner blindgyden? Jeg minder jer om den rige unge mand (Lukas 18:18-23). Den rige unge mand, der levede og gik hen og stillede Kristus et meget smukt spørgsmål og sagde: Hvad skal jeg gøre, for at jeg kan arve et evigt Liv? Fantastisk spørgsmål En ung mand, der søger efter sin evighed. Efter at Kristus havde forklaret ham, at han skulle holde budene, men han sagde: "Det har jeg holdt alt sammen fra min Ungdom af." Men

da Jesus hørte det, sagde han til ham: "Endnu en Ting fattes dig." Et skridt foran. Hvad er et skridt? Sælg alt, hvad du har, og uddel det til fattige, så skal du have en Skat i Himmelen; og kom så , følg mig og bære korset. Bibelen fortæller os. Denne unge mand gik bedrøvet bort (Luk 18:23). En sten var foran ham, og han kunne ikke krydse den. Hans rigdom var stenen. Jeg minder jer om lignelsen om farisæeren og tolderen (Luk 18:9-14). Da de kom ind for at bede, stod farisæerens selvretfærdighed foran ham, selvretfærdighed og følelsen af, at han er den bedste. Hvad angår den mand, der var skatteopkræver, kom han berettiget ud. Fordi han sagde en sætning. Gud, vær mig Synder nådig! (Luk 18:13). Hvem skal vælte os Stenen fra?

Det andet punkt, Marias, selvom spørgsmålet optog dem, og der var vanskeligheder for dem, var sandheden, at de havde flid og beslutsomhed. Hvad gjorde de? De forberedte vellugtende Urter og sig selv, og de begyndte at gå ud og vandre i det tidlige daggry (Mark 16:1) for at gå og placere disse vellugtende Urter på Kristi legeme, som døde på korsets stok. Deres bekymring var, hvem der ville rulle stenen væk. Dette spørgsmål afskrækkede dem ikke; det antændte deres beslutsomhed. De holdt ud med urokkeligt håb og en urokkelig tro på, at noget var uundgåeligt. Apostlen Paulus fortæller os et smukt vers: "Værer ikke lunkne i eders Iver; værer brændende i Ånden; tjener Herren;" (Romerne 12:11) I Ordsprogenes Bog i Det Gammel Testamente står der: "Ladhed opskræmmer intet Vildt,"(Ordsprogene 12:27) Det betyder, at hvis du medbringer en krog og sætter den uden at forberede den godt,Du vil ikke fange en fisk.I Det Gammel Testamente Nehemias' situation kommer foran os, da han var i fangenskab. Nyheder kom til Nehemias om, at hans lands mure var brudt ned og dets porte blev brændt med ild. Efter at han havde modtaget kongens tilladelse, han begyndte at vende tilbage til sin by, som var Jerusalem, og forsøgte at bygge, men han havde ingen evner, Så han begyndte at fortælle dem, der boede omkring murens omkreds at hver enkelt skulle bygge en del af muren, der var foran hans eget hus (Nehemias 3:28).Og de begyndte at arbejde som sådan. Han gav dem et stærkt slogan, der sagde til dem:"Himmelens Gud vil lade det lykkes for os, og vi, hans Tjenere, vil gøre os rede og bygge;"(Nehemias 2:20) Det betyder, at vi vil tage denne succes fra Gud, mens vi står op og arbejder. Selvom muren foran ham blev ødelagt, og dørene blev brændt af ild.Måske var den samme situation med de vise jomfruer (Matthæus 25:1-13). De arbejdede hårdt, forberedt olie, forberedte lamper,og ventede på Kristus. De blev oppe, selvom de ikke vidste, hvornår Kristus brudgommen ville komme.

Det første skridt, Hvem skal vælte os Stenen? Dette er vanskeligheden. Det andet skridt er omhu og indsats. Det tredje skridt var et godt skridt, som var trinnet i den hævede sten. Det er Vorherres hånd, når det arbejder. "Og da de så op, bleve de var, at Stenen var væltet fra;" (Markus 16:4) Forestil dig deres følelser. Deres indre glæde var, at stenen, der repræsenterede problemet og vanskeligheden, blev løftet af Jesus Kristus og

han opstod fra de døde. De fandt stenen rullet væk, graven tom og Guds hånd på arbejde. Derfor, når du står over for vanskeligheder, skal du vide, at Vorherres hånd arbejder. En dag, før opstandelsen med to dage, var korset om langfredag, og på korset blev Jesus Kristus korsfæstet, og på hans højre side var en tyv og på hans venstre var en anden tyv, så alle ville blive betragtet som om de var tyve. Den højrehåndede tyv sagde en smuk sætning, og jeg tror, han ikke forventede resultatet: "Jesus! kom mig i Hu, når du kommer i dit Rige!" Og dette var resultatet: "I Dag skal du være med mig i Paradiset." (Lukas 23:42-43) Kristus opstod for at oprejse os sammen med ham. Af denne grund, når du står over for et problem arbejde hårdt og være ærlig og vide, at Guds hånd arbejder, Og resultatet vil blive fantastisk med din tro og håb.

Jeg lykønsker dig med denne herlige fest. Jeg lykønsker alle fædre, metropolitane, biskopper, hegumensere og presbytere. Jeg lykønsker diakonerne, arkonerne og tjenerne. Jeg lykønsker også enhver koptisk familie i hver kirke og på ethvert sted. Jeg lykønsker de unge mænd og kvinder, Og jeg lykønsker også drengene og pigerne, og jeg lykønsker børnene. Jeg lykønsker jer alle fra Egyptens land og fra den koptiske ortodokse kirke, her fra katedralen, Sankt Markuskatedralen i Abbasiya, Kairo. Jeg sender dette lykønskninger til jer alle. Jeg ønsker dig en glædelig og velsignet fest, fyldt med munterhed og dyb følelse af den herlige opstandelse at vi mindes og glæder os, når vi gentager ordene i vore daglige bønner, "Rejs jer, o lysets børn, lad os prise herskarernes Herre." Christos Anesti, Alithos Anisti. Kristus er opstanden, sandelig er han opstanden.

Paradise II