



Då kommer du ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig, bärande ditt kors. Bibeln berättar för oss att denne unge man gick därifrån bedrövad (Lukasevangeliet 18:23). En sten fanns framför honom, och denna sten kunde han inte passera. Hans rikedom, var stenen. Låt mig även påminna er om liknelsen om farisén och tullindrivaren (Lukasevangeliet 18:9-14). När de gick in för att be, stod fariséns ego inför honom. Egot och känslan av att han är den bäste. Samtidigt kom tullindrivaren ut rättfärdig, av att han sade en mening; Gud förbarma dig över mig, jag syndaren (Lukasevangeliet 18:13). Vem ska rulla bort stenen åt oss?

Det andra punkten är att även om frågan upptog Mariorna och det fanns svårigheter som stod inför dem, sanningen var att de hade iver och beslutsamhet. Vad gjorde de? De förberedde de väldoftande kryddorna och sig själva, och gick ut väldigt tidigt vid gryningen (Markusevangeliet 16:1) för att gå och lägga dessa väldoftande kryddor på Kristi kropp, som dog på träkorset. Det som upptog dem var vem som skulle rulla bort stenen. Denna fråga avskräckte inte dem, utan istället fick de iver. De blev upplivade. De hade hopp. De hade en stark tro på att något skulle hända. Den helige aposteln Paulus berättar för oss en vacker vers: "Var inte tröga när det gäller nit, var brinnande i anden, tjäna Herren." (Romarbrevet 12:11). I Ordspråksboken i Gamla testamentet står det: "Den late får inte tag i sitt villebråd." (Ordspråksboken 12:27). Det betyder att om du tar med en krok och sätter den utan att förbereda den ordentligt, kommer du inte att fånga någon fisk. I Gamla testamentet kan vi läsa om Nehemja när han var i fångenskap. När nyheterna kom till Nehemja att hans lands murar hade rasat och dess portar hade bränts med eld. Efter att han fått kungens tillstånd började han återvända till sin stad, vilket var Jerusalem, och försökte bygga, men han hade inga resurser, så han började säga till dem som bodde runt murkanten att var och en skulle bygga en del av muren som låg framför sitt eget hus (Nehemja 3:28). Och de började arbeta så. Han gav dem ett kraftfullt motto sägande: "Himmelens Gud skall låta det gå oss väl, och vi hans tjänare skall börja bygga." (Nehemja 2:20). Det betyder att framgången kommer från Gud, medan vi börjar gå och arbeta. Fastän att muren framför honom var förstörd och dörrarna hade bränts av eld. Man skulle kanske kunna likställa denna situation med de förståndiga jungfrurna (Matteusevangeliet 25:1-13). De arbetade hårt, förberedde oljan, förberedde lamporna och väntade på Kristus. De höll sig vakna, även fastän de inte visste när Kristus, brudgummen, skulle komma.

Det första steget, vem ska rulla bort stenen åt oss? Detta är svårigheten. Det andra steget är iver och beslutsamhet. Det tredje steget är ett gott steg, vilket är den bortlyfta stenen. Det är vår Herres hand när den arbetar. De kom till graven och såg att stenen hade rullats bort (Markusevangeliet 16:4). Jag ber er att föreställa er deras känslor. Deras inre glädje att stenen som representerade problemet och svårigheten lyftes av Jesus Kristus och av hans uppståndelse från de döda. De fann att stenen hade rullats bort, att graven var tom

och att Guds hand hade verkat. Därför, när du står inför någon svårighet, försäkra dig om att vår Herres hand verkar. En dag, före Uppståndelsen med två dagar, inträffade korset på en fredag, och på korset blev Herren Kristus korsfäst, och till höger om honom en brottsling och till vänster om honom en annan brottsling, så att alla skulle betraktas som brottslingar. Den högra brottslingen sade en vacker mening, och jag tror inte att han förväntade sig dess följd: "Tänk på mig, när du kommer till ditt rike" och detta var följden. "I dag skall du vara med mig i paradiset." (Lukasevangeliet 23:42-43). Kristus uppstod för att låta oss uppstå med Honom. Med denna anledning, när du står inför en svårighet eller ett problem, arbeta hårt och var trogen och försäkra dig om att Guds hand verkar, och följden kommer att vara underbart med din tro och ditt hopp.

Jag gratulerar er på denna ärofyllda högtid. Jag gratulerar alla fäder, metropoliter, biskopar, hegumener och präster. Jag gratulerar diakonerna, de äldsta och tjänarna. Jag gratulerar också varje koptisk familj i varje kyrka och på varje plats. Jag gratulerar de unga männen och kvinnorna, och jag gratulerar också pojkarna och flickorna, och jag gratulerar barnen och de unga. Jag gratulerar er alla från Egyptens land och från den Koptisk Ortodoxa Kyrkan, här från katedralen, Sankt Markus katedral i Abbasiya, Kairo. Jag skickar dessa gratulationer till er alla. Jag önskar er en glad och fröjdfylld högtid, och den djupa känslan som vi känner under den ärofyllda uppståndelsen, genom vilken vi dagligen ber i lovsången sägande: "Stå upp, ni ljusets söner, till att lovsjunga Krafternas Herre". Khristos Anesti. Alithos Anesti. Kristus är uppstånden. Sannerligen är Han uppstånden.

Pamados II